



Berichten van de Z.W.O.-commissie

Nicolauskerk = Groene kerk!!

Zondag 17 maart was het dan zover: in de Brug, dankzij een defecte kachel in de kerk, werd er tijdens de dienst al aandacht besteed aan Groene Kerk, aan duurzaamheid, aan zorg voor de schepping. Niet alleen om zorgvuldig met milieu bezig te zijn maar vooral ook om hoop uit te dragen! Een bemoedigende boodschap in het vaak ook moeilijke vraagstuk van klimaatverandering en de gevolgen hiervan.



Het was echt bijzonder dat de kachel in de kerk het even had begeven want eigenlijk hadden we als ZWO-commissie bedacht om 17 maart een warme-truien-dienst te organiseren. Een dienst waar de verwarming een stuk lager zou staan om daarmee energie te besparen....

Omdat er 's middags nog een kerkdienst stond gepland bleek dit logistiek niet handig. Een andere keer gaan we dit zeker doen, dat zullen we van tevoren aangeven zodat u zich daarop kan kleden en wij tevens zullen zorgen voor lekkere warme plaid.

Bij het uitgaan van de kerk kreeg iedereen een (bloemen)zaadbom mee. Deze waren gemaakt door de catechisanten. We kijken uit naar een vrolijke bloemenzee in onze dorpen....

Heeft u het bordje al gezien aan het hek? Daarmee laten we zien dat we als kerkelijke gemeente in al onze beslissingen binnen de kerk, duurzaamheid zullen laten meewegen.

Dat zal gaan met vallen en opstaan maar we kunnen elkaar daarop aanspreken en in aanmoedigen. Niet alleen binnen het kerkgebouw maar in alles wat we binnen onze protestantse gemeenschap ondernemen.

In de dienst zijn er duurzaamheidstips en een afvalsorteer- kwis op de beamer vertoond. De tips vind u hieronder terug: (de kwis volgende maand)

- Stand-by of uit? Haal de stekker van apparaten die u niet gebruikt uit het stopcontact.
- Gebruik de ECO stand op uw apparaten zodat er werkelijk wordt bespaard in energie en kosten.

- Iedere week een restjesdag: 135 kilo eten per persoon per jaar in de vuilnisbak. Dat is ongeveer € 400,- aan boodschappen. Maak van het restje een lekker voorgerecht voor de volgende dag of vries uw eten in.

- Meet rijst en macaroni af in een kopje. Dit zijn de etenswaren die we het vaakst weggooien.(wist u dat "oude" gekookte rijst lekkerder is voor de nasi dan "vers" gekookte rijst?)

- Speel ouderwets een spelletje. Laat de TV eens een avondje uit. Gezellig en duurzaam!

- Brand een kaarsje ipv een lamp

- Wanneer je een aanschaf overweegt:

- Wil je duurzaam én voordelig leven, denk dan eens aan tweedehands spullen. Vb Marktplaats/ kringloopwinkel.
- Vraag je bij een aankoop af of je dit echt nodig hebt.
- Kies voor duurzaamheid: geen plastic maar natuurlijk materiaal. Niet voor tijdelijk gebruik maar voor langdurend gebruik.

- Vermijd (teveel) aan verpakking

En tenslotte: Misschien kan je het lenen of gezamenlijk kopen? Vb tuingereedschap

- Cadeau-tips voor de man/vrouw die alles al heeft....

- Dopper waterfles
- Thermo-beker
- Herbruikbaar boterhamzakje of broodtrommel
- Bamboe tandenborstel
- Herbruikbare tasjes voor groente en fruit
- Herbruikbare menstruatie-cup

Tenslotte vinden wij het fijn om uw ideeën te horen over hoe we groener kunnen zijn als kerk en staan we open voor suggesties!

40-Dagentijd

We zijn op weg naar Pasen en het spaardoosje heeft hopelijk een zichtbare plek bij u in huis.

In de hal van de kerk liggen nog vastenkaarten met tips om op een originele manier bewust toe te leven naar het Paasfeest.

Neemt u het doosje op paasmorgen mee naar de kerk?

Op 31 maart wordt er in en na de dienst aandacht gevraagd voor opvang van ex-gedetineerden in Nederland. Het andere doel is Paaschallenge voor jongeren (georganiseerd vanuit de Protestantse kerk). Ook jongeren uit onze gemeente gaan hieraan meedoen en zullen de nacht voor Pasen wakend doorbrengen met verhalen en opdrachten die allen met het Paasverhaal te maken hebben. We hopen op een inspirerende ervaring voor hen en willen hen als gemeente graag sponsoren. De opbrengst hiervan zal dan gaan naar de beide genoemde doelen. Er is ook weer de zelfgebakken cake bij de koffie en zakjes paaseitjes voor deze doelen. (€1,-)

Daarnaast zijn de paasgroetkaarten te koop voor gevangenen in en buiten Nederland. Een teken van bemoediging en hoop in een donkere situatie.

Namens de ZWO-commissie een inspirerende tijd toegewenst,

Jeanette Binnekamp