

**ORDE VAN DIENST VOOR DE LAATSTE ZONDAG
VAN HET KERKELIJK JAAR 25 NOVEMBER 2018**



Schilderij van Nelleke Luteijn

Protestantse gemeente Wolphaartsdijk
Voorganger: ds. Corine van Eck
Organist: Pieter van der Leer

**In deze dienst noemen wij de namen
van wie ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn:**

*Maria Wisse-Saaman
Jakobus de Visser
Hubrecht Francke
Adriana Wilhelmina Bazen
Johanna Jacoba van Weele-Snoep
Adriaan Geene
Jozias Bouterse
Antonetta Maria Flikweert-Kraak*

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 283

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Votum en groet

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 362 (Evangelische Liedbundel)

1. God in ons midden, Heer, wij aanbidden
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

3. Licht van de overkant, fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht
valt al de glans der eeuwigheid.

5. God in ons midden, Heer, wij aanbidden
met al de heiligen uw beleid,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

Moment in het midden van de gemeente

Lezing naar Psalm 90 Piet van Midden (Liedboek 2013)

God,
kijk ik terug zover ik kan:
u bent er altijd.
Mensen niet.
Als ze tachtig worden is het al veel.
En wie denkt nog aan ze als ze dood zijn?
Mensen zijn geen god.
Mensen gaan voorbij.

Moeilijk is dat: jong wezen,
oud worden, dood gaan.
En als je ziet wat er soms met mensen gebeurt:
geen leven is het.

Daarom bid ik:
Geef ook geluk, plezier.
Maak het zo dat mensen zeggen:
je kunt wel zien dat God er is.

En gaat u verder met wat wij laten liggen.

Zingen: Lied 90a

1. O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Lezing uit de Bijbel: Marcus 4:35-41

Zingen: Lied 352

1. Jezus, meester aller dingen,
woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.
2. Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht op het nieuwe land.

Verkondiging

Wij belijden ons geloof met het zingen van Lied 340b

Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan
van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige algemene,
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

De kinderen komen terug uit nevendienst en crèche

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

Zingen: Als jouw naam klinkt (M. de Zeeuw, M. v.d. Veer)



Als jouw naam klinkt zie ik e - ven hoe je liep en wat je zei,
wat er al - tijd is ge - ble - ven van jouw le - ven diep in mij.

2. Als jouw naam klinkt stroomt er water uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later, tijd die in het water viel.
3. Nu jouw naam klinkt komt tot leven hoe jij mij hebt meegemaakt, meegeschapen, weggegeven, mijn bestaan hebt aangeraakt.
4. Nu jouw naam klinkt wacht ik onder onze levens eens een hand ook al voelt nu alles zonder God brengt ons weer in verband.

Gedachtenis

Zingen: Onze namen (mel. Lied 730)

Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
En gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'

Collecte

Zingen: Lied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen... amen, amen, amen

Na de dienst is een ieder van harte welkom in de Brug om bij koffie, thee en limonade elkaar te ontmoeten.