

# PASEN 2019



**EEN NIEUW BEGIN**

# **Orde van dienst voor de Paasmorgen 2019 van de Protestantse gemeente te Wolphaartsdijk**

## **Aan deze dienst werken mee:**

Organist: René Nijssse

Het Nicolauskerkkoor o.l.v. Joke de Witte

Voorganger: ds. Corine van Eck

Op de voorkant is de 15<sup>de</sup> statie te zien van de Kruisweg van de gemeente van St. Judas Thaddäus.

Deze uit brons vervaardigde kruisweg is ontworpen door de kunstenaar Gerd Adelman uit Mülheim a.d. Ruhr.

Normaal telt een kruisweg 14 afbeeldingen en eindigt ze bij de graflegging van Jezus. In geloof belijden wij dat het daar niet bij is gebleven maar dat Christus de dood heeft overwonnen. Daarom maakte de kunstenaar ook een afbeelding van de Opstanding.

We zien Jezus in de contouren van een hand. Het is de hand van God waarin Jezus zich in leven, sterven en opstaan heeft geweten.

## Orgelspel

**Zingen:** Ontwaak, gij die slaapt (mel. Gezang 462 LvK)

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood  
en Christus zal over u lichten.

Nu gloort aan de einder een fris ochtendrood,  
Gods schepping gaat zich weer oprichten.

Al lijkt het nog donker en duurt nog de nacht,  
Gods liefde schept toekomst, ook nu, ongedacht.

## Welkom en mededelingen

### Aansteken van de nieuwe Paaskaars

**Zingen: Lied 637** (*wij gaan staan*)

1. O vlam van Pasen, steek ons aan,  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!
2. De Vader laat niet in het graf  
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond -  
het loopt als vuur de wereld rond.
3. De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.
4. Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan -  
de Heer is waarlijk opgestaan!

## **Bemoediging**

- V. De Heer is opgestaan!  
A. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!  
V. Christus deed de dood teniet.  
A. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!  
V. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,  
laat ons hem vieren met vreugde.  
A. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!  
V. Onze hulp is in naam van de Heer  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
V. die trouw houdt tot in eeuwigheid  
A. EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON  
V. De Heer zij met u!  
A. OOK MET U ZIJ DE HEER!
- V. Het is goed om elkaar  
hier en op deze morgen te ontmoeten.  
In het Licht van de Opstanding van Christus  
zien wij elkaar verwonderd, verrast en blij aan,  
en begroeten wij elkaar met de vrede van de  
Opgestane.

*we groeten elkaar met een handdruk en wensen elkaar de  
vrede van de Opgestane, daarna gaan we zitten*

## **Zingen: Lied 632**

1. Dit is de dag die de Heer heeft  
gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken,  
verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht  
heeft Hij verlossing gebracht,  
heeft Hij ons licht aangeheven.

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen  
en zo voortaan  
eren uw heilige naam  
en U in waarheid aanbidden.

**Het koor zingt: Jezus leeft!**

**Gebed om ontferming**

**Zingen: Lied 150a**

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
Zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

**Aandacht voor het project van de nevendienst**

## **Zingen: Projectlied**

Wij bidden om een nieuw begin,  
een nieuw begin van leven.  
God, stuur ons toch uw wereld in  
om liefde door te geven.

Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.  
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood?  
God laat niet los waar hij ooit aan begon.  
Hij geeft het leven als licht van de zon.

Wij bidden om een nieuw begin...

## **Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20**

### **Zingen: Lied 630**

3. Al wat ten dode was gedoemd  
mag nu de hoop herwinnen;  
bloemen en vogels, - alles roept  
Hem als in den beginne.  
Keerde de Heer der schepping weer,  
dan is het tevergeefs niet meer  
te bloeien en te minnen.
  
4. Sta op! - Hij gaat al voor ons uit,  
de schoot van 't graf ontkomen.  
De morgen is vol nieuw geluid, -  
werp af uw boze dromen.  
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,  
is voor het lichaam nu vrij baan  
naar een bestaan volkomen.

## **Lezing uit de Bijbel: Openbaringen 21:1-7**

**Het koor zingt: Amen, kom Heer Jezus**

## **Verkondiging**

**Het koor zingt: Ik danste in de ochtend**

**Aandacht voor de doopschelp**

**Wij belijden ons geloof met Lied 939**

1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht  
leidt mij uw hand. U blijft nabij.  
Uw vrede diep, uw liefde groot  
Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.
  
2. U werd een mens, U daalde neer  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer  
die ons van elke vloek bevrijdt:  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis;  
want door uw bloed, uw levenskracht  
komen wij vrij voor God te staan.
  
3. Van eerste kreet tot laatste zucht  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

**Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk 'Onze Vader'**

## Collecte

**Zingen:** Zeg het aan allen dat Hij leeft (mel. lied 642)

1. Zeg het aan allen dat hij leeft  
en waarlijk opgestaan  
te midden van de mensen leeft  
om zo ons voor te gaan.
2. Zwijg niet maar geef aan allen door  
dit hoopvol nieuw bericht,  
hoe hij een hemels koninkrijk  
op onze aarde sticht.

**Bij mooi weer zingen wij buiten:** Lied 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!
2. Licht moge stralen in de duisternis,  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!

## Zegen